



Je sloefen staan nog onder de verwarming  
klaar om elk moment door jou te worden gedragen.  
Het huis ademt jouw aanwezigheid.  
De zetel wacht op jou.  
Je komt elk moment door de deur.  
Als ik nu je naam zeg...

Maar ook al kom je niet,  
ga je niet zitten en trek je je sloefen niet aan  
Je bent er  
Onsterfelijk is die zachte blik in je ogen  
die glimlachen vol liefde naar je vrouw,  
je kinderen, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen.  
Jij blijft bij ons, papa.



†

Dankbaar gedenken wij

## Jef Heldens

Echtgenoot van Godelieve Verholen

° Kapelle-op-den-Bos op 24 november 1938

† Schiplaken op 12 juli 2024

Wij danken iedereen voor de steun, een troostend woord, een stil gebaar.