

Jij en ik  
Ik zie je pijn  
Ik vraag er naar  
Je ogen knikken ja  
Ik streek je handen  
Elke rimpel voel ik, raak ik,  
Je knijpt zachtjes  
En drukt onze handen  
Tegen je hart  
Tranen in de ogen  
Zowel bij jou  
Als bij mij  
Bompa ik zie je graag  
Zeg ik

Je ogen zeggen  
Ja ik ook van jou  
Je ogen sluiten en blijven  
Even gesloten  
Je houdt mijn handen  
Nog steeds  
Stevig vast  
Ik kus je op je voorhoofd  
En knijp nog een laatste keer  
In jouw handen  
En laat je gaan  
En dat doet pijn

Geschreven en beleefd door Lesley voor bompa 9-6-'24



Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
een troostend woord of een stil gebaar.



Dankbaar gedenken wij

**Victor Put**

Weduwnaar van Maria Rombauts (†2013)

° Mechelen op 28 maart 1930

† Mechelen op 9 juni 2024