

Als ik ga, moet je niet huilen  
want echt weg ben ik eigenlijk niet  
mijn lichaam is duizend dingen  
heb daarom niet zoveel verdriet

ik ben de wind  
ik ben de regen  
ik ben de zon  
het jonge gras  
ik ben de sneeuw  
en duizend dingen  
ik ben weer degene die ik was

En als je wakker wordt, kijk dan  
naar de bomen en de blauwe lucht  
kijk naar de vlinders en de bloemen  
kijk naar de vogels in hun vlucht

Want al die duizend dingen ben ik  
sinds ik mijn lichaam achterliet  
die duizend dingen zijn mijn leven  
dus zie je, echt weg ben ik niet



Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
een troostend woord of een stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

Dankbaar gedenken wij

De heer

## **Roger Lauwaert**

Weduwnaar van Rozetta Fasseur (†2003)  
Levensgezel van Magda Buelens

° Sint-Amandsberg op 15 oktober 1932  
† Mechelen op 29 januari 2025

