



Karel,

*Je was een man van weinig woorden,
soms streng, maar steeds rechtvaardig.
Bedankt voor de leuke en toffe vakanties,
die we steeds mochten beleven in uw verblijf
in de Belgische Ardennen.*

*Mooie momenten en nu warme herinneringen
voor onze familie.*

*We zullen je missen,
maar er is niets wat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart.*

*Uw zussen, schoonbroers, schoonzus,
neven en nichten*

Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

De heer
Karel Lamberts

° Kapelle-op-den-Bos op 14 maart 1939
† Kapelle-op-den-Bos op 13 februari 2024

