



Liefdevolle herinnering aan

De heer

Jos Van Campenhout

Echtgenoot van Marleen Smets

Geboren in Willebroek op 28 mei 1955
en in Jette in het UZ Brussel
onverwacht van ons heengegaan op 28 maart 2024,
gesterkt door zijn geloof.

Wij danken iedereen voor de geboden steun,
troostende woorden of stil gebaar.

*Ik ben de wind, ik ben de zon,
ik ben de regen, het jonge gras.
Ik ben de sneeuw en duizend dingen,
ik ben weer wie ik was.*

*En als je wakker wordt, bekijk dan
de bomen en de blauwe lucht.
Kijk naar de beesten en de velden,
kijk naar de vogels in hun vlucht.*

*Want al die duizend dingen ben ik,
sinds ik mijn lichaam achterliet.
Die duizend dingen zijn mijn leven,
dus ècht weg ben ik niet .*





www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

