



Beetje bij beetje moesten wij je verlaten.  
Wij konden op het laatst niet meer met je praten.  
Die blik, die stilte deed vaak zo zeer,  
de echtgenoot en vader van vroeger  
was je niet meer.  
We zagen wel je stil verdriet  
maar helpen konden we je niet.

Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
een troostend woord of een stil gebaar.



Dankbaar gedenken wij

De heer

**Pieter Van de Merlen**

Echtgenoot van Godelieve Dietens

° Antwerpen op 2 december 1930

† Mechelen op 6 juli 2024