

Liefdevol gedenken wij

De heer

Konrad De Smet

Echtgenoot van Gerda Van Hoof

Geboren te Duffel op 4 oktober 1960

en in zijn huiskring te Hombeek

zachtjes van ons heengegaan op 6 november 2024.

'n Beetje

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe

Toon Hermans

Oh! la fille, viens nous servir à boire.
Les paras sont là, perce un tonneau.
Car la route est longue et la nuit noire
et demain nous ferons le grand saut.

Donne-moi la main
Mets la dans ma main
Adieu, la fille, adieu

Ton sourire...
Ton sourire brille dans nos yeux

Oui, dans nos yeux.

“Never give up” - Konrad

