

*Over de grenzen van leven en dood heen
leeft de liefde verder
in allen die zij liefhad ...*

Dankbaar bewaren we in onze herinneringen

Mevrouw

Simone Spinnael

Echtgenote van August Van Buggenhout (†)

Mama van Linda en Dina

Grootmoe van Wim & Ilse, Joost & Claire, Karolien & Stijn

Grootmoeke van Nicolas - Simon - Mathis

Lowie - Marie - Alice

Geboren te Brussel op 23 april 1923

en te Kapelle-op-den-Bos in het Huis Paaleyck

zachtjes ingeslapen omringd door haar familie

op 28 januari 2025, voorzien van de Sacramenten der Zieken.



Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
een troostend woord of een stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

*'n Beetje
Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.*

*Het is je dikwijls zelfs ontgaan
Je zegt ik ben wat moe,
Maar op een keer dan ben je aan
Je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

*Bedankt mama, grootmoe, grootmoeke
Om wie je was
Om wat je ons hebt geleerd, hebt meegegeven
Jij was zo'n lieve sterke madam*

