

Mama,

*Zonder jou*

*Dat pijn zo'n pijn kon doen  
was me nooit verteld.*

*De leegte voelt nog leger  
dan wat ik me had voorgesteld.*

*Het verdriet is zoveel zwaarder  
dan dat ik uit kan leggen.*

*Ik mis je zoveel meer  
dan dat ik nu kan zeggen.*

Slaap zacht en  
geef papa een dikke knuffel van mij!

Marina

**Josephine Geerts**

1 mei 1931 - 4 september 2024





Liefdevolle herinnering aan

## **Josephine Geerts**

Weduwe van Jan De Wit († 2008)

Uw aanwezigheid,  
uw gebed,  
uw woorden van troost,  
uw stil gebaar  
zijn voor mij een blijk  
van waardering voor haar.