



'n Beetje

Sterven doe je niet ineens

Maar af en toe een beetje

En alle beetjes die je stierf

't is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan

Je zegt ik ben wat moe,

Maar op een keer dan ben je aan

Je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Dirk, Els, Leen & Sten,
Matthias en Fleur
danken iedereen
voor de geboden steun,
het troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW

Ann De Decker

Echtgenote van Dirk Verhoeven

° Bornem op 30 april 1956

† Rumst op 21 september 2024