



Liefdevol gedenken wij

De heer

*Harry "Rik" Van den Houte*

Echtgenoot van Lizette Van Campenhout

Geboren te Kapelle-op-den-Bos op 9 oktober 1940  
en te Kapelle-op-den-Bos in het woonzorgcentrum "Akapella"  
zachtjes overleden op 2 mei 2024,  
voorzien van de Sacramenten der Zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden van de NV Eternit.  
Lid van Samana.



Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
een troostend woord of een stil gebaar.



*De laatste dagen van het einde  
dan wordt de grote wereld klein,  
is plotseling alles onbeduidend  
tot het laatste beetje pijn.*

*Wat wij zo belangrijk vinden  
verliest zijn glans, verliest zijn zin,  
maar achter die gesloten ogen  
wacht een gigantisch groot begin.*