

Moeder, oma,

als het rouwrumoer rond jou is verstomd  
weet ik dat er een diepe stilte komt

en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten  
en telkens opnieuw zal ik je tegenkomen,

we zeggen veel te vlug, het is voorbij

er is alleen je lichaam weggenomen  
niet wie je was en ook niet wat je zei

ik zal nog altijd grapjes met je maken  
je wijze woorden blijven smaken

je was een lieve intelligente vrouw  
wist heel sterk wat je wou

weet dat ik altijd van je hou



Wij danken iedereen  
voor de steun,  
een troostend woord,  
een stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

Mevrouw  
**Leontin Geens**

Weduwe van Louis Polfliet (†2000)

° Mechelen op 8 december 1939

† Kapelle-op-den-Bos op 19 juli 2024

