

Jij bent niet samen te vatten in één woord
Maar als dit toch zou moeten, was je sterk
Sterk, voor jezelf en voor iedereen om je heen

Jij bent niet samen te vatten in één gevoel
Maar als dit toch zou moeten, was je vreugde

Jij bent niet samen te vatten in één leven
en afscheid nemen valt ons zwaar
Je gaf zoveel waar wij jou altijd dankbaar voor blijven

Plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten leven
En telkens zullen wij je tegenkomen
Zeg nooit: Het is voorbij



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

Moeke
Francine Van den Broeck

Weduwe van Frans Absillis (†2009)

° Nieuwenrode op 18 oktober 1932
† Mechelen op 21 januari 2024