



*Langzaam ben je van ons weggeleden,
elke dag een beetje meer.*

*Telkens werd je weer iets ontnomen,
de papa van vroeger was je niet meer.*

*Wij zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden wij je niet.*

*Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn."*

Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
het troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

Gilbert Gaudaen

Echtgenoot van Léontine Jenny Mathieu

° Vilvoorde op 4 april 1949

† Mechelen op 26 september 2024